

Nu er det jul, min ven.

Kanon skrevet som afslutningssangen "Nu er det jul igen" til julekomedien "Nisserne i Virkeligheden"

Swing C G/B A m A m/G F D/F# G G7

Nu er det jul, min ven. Vi ser mod lys og nyt år hen. Med ju-le-

2.
to - ner, duf - te, sma - ge Med ånd og ord fra gam - le da - ge Med gran og

3.
nis - ser, hjer - ter, kær - ter, kog - ler, kug - ler, flag og fug - le skal vi fej - re

jul jul jul jul Jul i - gen. Nu er det

Nu er det jul, min ven.
Vi ser mod lys og nyt år hen.
Med juletoner, -dufte, -smage
Med ånd og ord fra gamle dage
Med gran og nisser, hjerter, kærter,
kogler, kugler, flag og fugle
skal vi fejre jul, jul, jul, jul - jul igen.

Nu er det jul igen
Vi vender hjem og søger ind
Vi tænder lys og sender tanker
Vi lukker op for dem, der banker
Vi ser hinanden an og mærker,
vi er til og med og sammen
om at fejre jul, jul, jul, jul - jul igen.

Nu er det jul igen.
Vi ser tilbage én og én:
Et hjerte fra for længe siden.
En hånd i din blev stor med tiden.
Et vink om sammenhæng og mening
nu og her og der og sådan
vil vi fejre jul, jul, jul, jul - jul igen.

Nu er det jul igen.
Endnu et år er gået hen.
Endnu en lille ny er favnet.
Endnu et elsket ansigt savnet.
Endnu et forårs håb, en sommers sang,
et høstens tab, bli'r vækket
når vi fejrer jul, jul, jul, jul - jul igen.

Nu er det jul igen.
Med fest og gaver ven til ven.
Med juleleg og -dans og -handel.
Med julemand og -and og -mandel.
Med julefjant og -flirt, for sjov, for skørt,
for meget og for speget,
men vi fejrer jul, jul, jul, jul - jul igen.